

A & O

Allvar och Oförskämt

VAD SKER RIKTIGT
PÅ VÅRDBERGET?
(S. 6)

SF-KLUBBENS
ÅRSFEST PÅ EN
BÅT!?

(S. 18)

REDAKTIONEN
VET **EXAKT**
HUR DÅLIG DIN
FRAMTID ÄR!

(S. 12)

FINNS SVARET
PÅ DIN
EKONOMISKA
KRIS UNDER
TOMASBRON?

(S. 27)

DEN HELT SJUKA STUDIETAKTEN

Ahh, hösten. Tiden då studerandena gemensamt vallfärdar tillbaka till Åbo för att fortsätta vandra på vägen till en examen. Tiden då gulisarna anländer, förväntansfulla och energiska, och blåser tillbaka livspositiviteten till campus. Tiden då den egentliga huvudstadens åstrand färgläggs av både parkträdens alla höstlöv och studerandenas alla brokiga halare. Tiden då alla får en helt *fittig* flunssa.

Personligen har jag samlat på mig ett par veckor av sjukdom i form av olika flunssavarianter nu under hösten, och jag misstänker att du gjort detsamma, eftersom nästan ingen tycks ha undkommit gulisflunssan och dess syskon i år. Vilket ju naturligtvis är otroligt synd, eftersom all energi vi samlat på oss under sommaren nu måste förbrukas på att förhindra döden istället för att studera. Kanske Studenthälsan kunde satsa lite mera på förebyggande arbete, så kanske man faktiskt skulle bli klar från ÅA nån gång?



Nåväl, kanske man borde se saker från den ljusa sidan. Att ligga hemma sjuk är ju lite som om Gud/Moder Natur/Valfri Högre Makt skulle ha grabbat tag i din axel och bett dig sakta ner lite och ta en liten paus från ditt hektiska liv. Fördelen med att vara sjuk är att du faktiskt för en gångs skull innehar en giltig orsak att inte studera (nej, krapula räknas inte, även om jag själv önskade att det var ett berättigat prokrastineringskäl). Inse att du faktiskt med gott samvete kan koppla av en stund. Studierna är inte allt här i livet, och din kropp förtjänar vila. Tänk bara på hur många nattliga äventyr du tagit din kropp på, hur många gånger du hållt i dig diverse substanser som du trodde innehöll en liten mängd alkohol med visade sig vara 80%-rövsparkarvodka, och hur många koppar av ruttet kanslikaffe du utsatt dig själv för.

För att summera: om du är sjuk så ska du ta tillfället i akt och faktiskt satsa på att bli frisk, för på så vis kan du både med giltig orsak undvika att studera samtidigt som du ser till att du har energi för att vara dansgolvet's enväldiga härskare nästa gång du går på fest. Din kropp må vara ett tempel, men det är svårt att offra vin till gudarna i ett tempel som rämnat.

Trottan & Rållkarlen

Chefredaktörer

A&O

3/2017



Innehåll:

- S.4 Ordförandes hälsning
- S.6 Gulisrapporten 2017
- S.10 Semestern i träskorna
- S.12 Sundis och Viktor ser i stjärnorna
- S.15 Googles underbara värld
- S.16 A&Onnonser
- S.21 Årsfestens vett och etikett
- S.22 Allwar åker på kårvals jakt
- S.24 Olá! Poderoso! Cerveja! Egspresso!
- S.27 Har kela fuckat med din spargris?
- S.29 Rondellen
- S.31 Sett & Hört

Positiv respons kan riktas till jonathan.marus@abo.fi

Negativ respons hänvisas till lukas.soderqvist@abo.fi

Neutral respons skickas till elisabeth.jarnefelt@abo.fi

Chefredaktörer & Layout: Ansvarig Utgivare:

Jonathan Marus

Allwar Rondell

Lukas Söderqvist

Redaktionen 2017:

Andreas Sundberg	Matilda Londen
Annica Sigfrids	Rebecka Svedberg
Axel Sandell	Richard Printz
Elias Forsman	Sara Lindström
Helmi Andersson	Viktor Alfthan
Jasmine Grönblad	Vilhelm Boij
Kim Kronlund	Ville Poutanen
Mathias Mäenpää	

Gästskribenter:

Elisabeth Järnefelt

Ellen Ijäs

Sofie Törnroos

SF-klubbens kansli finns i ASA-huset (Fänriksgatan 3A, 20500 Åbo). Kansliet har öppet måntors kl.12-13:30. På kansliet finns SF-prylar till salu samt gamla tentfrågor vid påseende. Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften på 10€/år, antingen direkt på kansliet eller till bankkontonumret 660100-1212208. Närmare information kan fås på kansliet. Varför finns betalningsinfo i A&O ens? Om du får tidningen har du ju redan betalat, och om du inte har betalat får du inte tidningen. Nå, helt samma. Ingen läser ju det här ändå. Visste du att chefred nästan har samma mellannamn? Den ena heter Ville, den andre Vilhelm.

ORDFÖRANDES HÄLSNING

Det går fort när man har roligt, känns som ett bra sätt att sammanfatta denna höst. Känns som om intagningarna var helt nyligen, men nu står redan Årsfesten inför dörren.

Något som gör varje höst unik är givetvis välkommandet av våra nya gulsar. Det har varit sjukt roligt att följa med er gulsar under hösten och att ha fått vara med och välkomna er till SF!

Speciellt har det värmt mitt och hela styrelsens hjärta att få se er ha roligt tillsammans, hittat er själva i studielivet och i Åbo, samt förvandlas från yra gulsar till tvättakta SF:are. Ja, en del av styrelsens hjärtan kanske t.o.m. kommit att slå lite väl hårt för er...

Även om den alldeles fantastiska gulshösten börjar lida mot sitt slut bör ni inte misströsta; Snart börjar det nämligen bli dags för er själva att engagera er inom SF!

Trivs du bäst med att hålla reda på stora helheter kanske ÅFK eller XQRR-kommittén är något för dig? Vill du bara ha det paist i Partykommittén eller kanske hjälpa till i Källarrådet? Kanske sport är ditt stora intresse och du söker dig Motionskommittén, eller kanske du trivs bäst med att roasta dina vänner i Debattkommittén?

Förutom de redan nämnda finns det en massa andra sätt att vara SF-aktiv och jag kan varmt rekommendera alla. Uttrycket "Hellre för mycket än för lite" gäller även här, man hittar alltid tid för sånt som är roligt.

Kårvalet står inför dörren, den 7-8 november ska vi välja vem som ska representera våra intressen i studentkårens fullmäktige de närmaste två åren. Fullmäktige är ÅAS högsta beslutande organ och hurdana beslut fullmäktige fattar kommer alltså att påverka din vardag i allra högsta grad. Därför är det viktigt att just du röstar.

Valdeltagandet i kårvalet brukar tyvärr vara väldigt lågt – i det senaste valet röstade bara 24,9%. Jag hoppas att vi SF:are leder med exempel och röstar flitigt samt ser till att övriga ÅA-kompisar också gör det.

Vem ska förstå vikten av att göra sin röst hörd i allmänna val om inte just vi statsvetare?

Kämpa på resten av hösten och tagga Årsfesten, snart är det jul! <3

Med all kärlek,

Ellu

Er Ordförande





Vad då
0 €?

Konto, kort och nätbank avgiftsfritt för dig som är 18-26 år. Läs mera om våra förmåner för unga på aktia.fi eller boka tid på nummer 0800 0 2470. Kom till Aktia Bank, det blir bättre så.

Aktia

GULISRAPPORTEN 2017



Sofie "Vinmodern" (Dionysus?) Törnroos samt två stycken miniatyrspöken.

En ny höst med gamla traditioner rullar in! Varje år tillåter A&O en ung, fräsch och icke-ännu-ängestfylld gulis skriva om sina erfarenheter under de första veckorna på SF, och denna gång är det Sofie "Wine Mom" Törnroos som står för anekdoterna!

Min gulisvecka kommer jag sent att glömma. Jag hade redan från första början höga förväntningar på denna omtalade gulisvecka eftersom de flesta jag känner hade informerat mig att det kommer vara den roligaste veckan under min studietid. Trots dessa höga krav lyckades gulisveckan passera alla förväntningar jag hade. Att jag skulle träffa så många personer som jag direkt klickade med skulle jag aldrig ha trott.

Alla har varit med på de första föreläsningarna och de första informationstillfällena som ordnas under gulisveckan så tänker därför inte sätta ner tid och energi på att berätta någonting om det (sorry guys). Dock tänker jag snabbt nämna att "speed-datingen" som ordnades av studiepsykologen Klara Schauman-Ahlberg starkt uppsakttades eftersom jag halvvägs genom den kom på den briljanta idén att jag kan bjuda in diverse tjejer på förfest i farten. Det var före vår första kväll på K som denna förfest tog plats. Vi pratade, vi skrattade, vi drack. Gåendes till klubblokalen pratade vi om alkohol (så som nu finländare gör efter att de tagit en eller två) och märkte till vår stora förvåning och lycka att allas favoritshot är tequila. Det var i den stunden som tequilaligan föddes! Kvällen på K inleddes med att vi försökte beställa tequila för att göra denna liga officiell. Vi bemöttes med ett bestämt "Nej" men fick istället möjligheten att upptäcka sursatan som har varit the go-to shot ända sedan dess. Den kvällen dansades och sjöngs det som aldrig förr. Vi fann en massa vänner men tappade både rösten och förståndet.



Gulisar som lär sig det fina med att sitta i en park tillsammans.

Kvällsprogrammet dagen efter bestod av skavsår och en snabbkryssning på Förin. Efter att ha vandrat runt halva Åbo landade vi sist och slutligen på Nooa där vi satte oss ner och njöt ända tills långt efter att solen gått ner. Diskussionerna gick vilda och det diskuterades allt mellan himmel och jord och på något vis landade diskussionsämnet i ett skede av kvällen på minkfarmar och avpältningsmaskiner.

Gulisolympiad var för mig en av höjdpunkterna under gulisveckan. Det var första gången vi faktiskt var tvungna att samarbeta och fungera som grupp. Det var en perfekt avslutning till den egentliga gulisveckan. Laget bestod av mer eller mindre tävlingsinriktade individer samt en VÄLDIGT ivrig och VÄLDIGT tävlingsinriktad tutor. Klädesplagg bytte ägare, tamponger trycktes in på ställen där de inte hör hemma och vår Nykarlebybo visade det bästa och snabbaste sättet att få ner en öl. Rådfråga henne om ni är intresserade av att veta hur. Vi sprang omkring som små yra höns (eller gulnäbbar), hejade på varandra och svepte som om livet hängde på det. I slutet av kvällen hade vi mjöl, mull, svett och Gud vet vad annat fast i hårbottnet. Träningsvärken vi upplevde dagen efter var nära på olidlig men vi tog oss samman och cyklade iväg till närmaste Kotipizza och gick igenom gårdagens händelser och tyckte lite synd om oss själva. Vi höll alla med om att vi verkligen varit i behov av ett lungt veckoslut före vi återigen kan ge 100%. Men livet går inte alltid som planerat. På lördag kväll fann vi oss själva än en gång med vinflaskan i handen och på ett besök till Skärgårdsbaren där vi glömde träningsvärken och dansade loss hela natten lång.



En bild före gulisolympiaden gått av stapeln (bilden där alla står duktigt på rad) samt en bild i olympiadens slutskede (bilden där alla flockats som ociviliserade barbarer kring ölbongen).

Följande vecka var det nytt program på tapeten. Jag pratar ju såklart om den ökända gulisintagningen. Evenemanget sparkades igång med en makeover (inte i Kylie Jenner-stil) och en snabbkurs i letkajenkka. Efter det delades vi in i lag, blev ihopbundna med varandra, fick vår karta och såklart vårt kära ägg som vi skulle se till att överlevde hela resan. Rivaliteten var hög mellan grupperna och detta ledde till ett äggmassmord. Vårt ägg hade formen av Harry Potter, så varje gång vi granskade om ägget fortfarande var helt viskade vi till ägget "You're a wizard Harry" då vi insåg att han fortfarande levde. Tror även detta hjälpte Harry Potter att hållas vid liv hela intagningen. Han fick trots detta bli en del av min makaronilåda följande morgon. Om jag skulle ge en sammanfattning av gulisintagningen skulle jag beskriva den som en alkoholinriktad och översexualiserad Amazing Race. Drickor skulle svepas, bodyshots blev tagna och en och annan person blottade sig själv vid slip 'n sliden (nämner inga namn). Mot slutet var vi tvungna att springa som värre dårar för att hinna tillbaka till klubblokalen i tid. Men vi klarade det!



Ett gäng soppåserande gulisar några timmar innan de blottade sig för MK-iter.

TEMPO! Det jag, och förmodligen många andra fellow gulisar, minns bästa av gulissitzen var såklart djungelpunch! Jag gillar alla tiders punsch, punch till frukost, punch till lunch, punch till förrätt, varmrätt och dessert. Jag gillar punch för vet du va' rent kaffe gör ju ingen gla', så punch för fulla muggar vill jag ha. Sitzen började lungt men allt efter att några helor och några halvbor funnit sin väg in i blodsystemet började kvällen bli allt mer kaotisk. Detta har jag hunnit inse att är en ounviklighet när det kommer till sitzar. Både maten och sällskapet var förträffligt. Min stackars lever har definitivt fått sig en runda eller två under de gångna veckorna men ännu är man vid liv och så länge så är fallet orkar man fortsätta. Som jag sade till en vän under gulisveckan; "livet är en fest och vi kan vila när vi är döda".

Eftersom de flesta gulisar är ett par år yngre än mig har det många gånger påpekats att jag är som mamman i gänget. Men jag är en mamma som gillar vin.

SF har redan blivit som min nya familj och kan helt ärligt säga att en del av mitt hjärta kommer alltid att slå för SF och stysse 17! Älskar er alla!

*- Sofie 'Winemom' Törnroos
Gulis, Ekenäsbo, SF:are*

A&O-redaktionen är ju känd för sin alldeles fantastiska factchecking och förmåga att inte ta saker ur kontext, så för att verifiera Sofies muntra berättelser smög en av våra redaktörer in sig på gulisitzen för att ta reda på vad gulisarna tycker och tänker. Vi lyckades få tag på ett par korta, men saftiga intervjuer med gulisarna Linn Dahlström och Joel Barkar!



Gulisarna Linn Dahlström och Joel Barkar, som båda har intagit den ryska traditionella kampställningen "syka puceđa".

Vad har varit det bästa med gulistiden?

Joel: Alla de nya människorna man träffat och gemenskapen som bildats mellan oss gulisar. Även tutorerna har alla varit härliga! Och såklart alkoholen, alkoholen ha varit jees.

Linn: Säkert den positiva och öppna andan bland oss alla. Också de äldre studerandes välkomnande har känts bra!

Vilket har varit det bästa gulisevenemanget?

Joel: Gulisolympiaden eller gulisintagningen.. Jag har svårt att välja.

Linn: Gulisolympiaden! Vårt lag var så fantastiskt och vi hade superroligt. Det var också en ny upplevelse att t.ex. dricka öl med två tamponger i käftan, men jag älska de!

Har någon gjort nåt extra pinsamt under gulisveckorna?

Joel: Inte har det hänt något extra pinsamt. Vissa gulisar har bara varit extra öppna om sin grönhet på trafikljuset. Inget fel på det!

Linn: Jag kommer faktiskt inte på en specifik historia just nu, tror nog alla gulisar redan gjort något smått pinsamt minst en gång! Men nu när jag funderar så kanske det att jag blev utslängd från Börs var en aning pinsamt...Men så kan det gå ibland!

SEMESTERN I TRÄSKORNA

*Om du är A&O-fanatiker har du kanske noterat att vi kört på ett **utis-experience-tema** i år, med en utisupplevelseartikel per nummer eftersom vi är lata jävlar som inte orkar komma på någon ny klyftig idé uppskattar struktur och rutin här på redaktionen. Här kommer således den tredje utisartikeln för i år: Axels äventyr i Nederländerna!*

Efter att ha talat med flera som varit på utbyte hade jag redan en längre stund lekt med tanken att ta paus från Åbo i ett halvår och fly utomlands. Självklart kunde jag inte bestämma mig vart jag skulle åka, och de flertaliga papper (typ 5) som skulle fyllas i samt kurser som skulle godkännas av olika lärare gjorde mig mer än rikligt triggerad. På den tiden fanns det ännu ett större krav på språkkunskaper, så länder som Italien, Frankrike och Spanien (länder jag först hade tänkt på) kunde jag stryka direkt. Men förstås inte innan jag skickade iväg triggmejl och besökte ÅAs international office där jag semi lugnt konstaterade hur totalt sinnessjukt det är att man måste studera italienska i ett och ett halvt år förrän man får studera på engelska i Italien och hur det är otroligt att ÅA alltid ska sätta mera än både Turun Yliopisto och Helsingfors Universitet. Efter några lugna diskussioner böjde jag mitt knä framför de maktgalna konungar som bestämde om mitt utbyte, och till slut, efter många vridningar och vändningar, var jag på väg till Utrecht, Nederländerna för att studera genuskunskap.

På grund av att jag är smartare än alla andra så bestämde jag mig för att ignorera allting som sades på infokvällen om utbytet. Jag hade inte heller lust att söka upp så mycket information om Utrecht, och verkligen inte hyra en bostad på förhand via universitetet – det var alltför dyrt. Min kompis hade under hans utbyte åkt tidigare till Italien och skaffat sig en bostad på plats, för billigare pris och på ett bra läge. Min plan var exakt den samma. Men då jag anlände tidigare till Utrecht så lärde jag mig något nytt. Nederländerna är inte samma land som Italien. Utrecht gick genom stadens värsta bostadskris och nästan samtliga personer i mitt hostel, närmare 40 stycken, var utisar som sökte bostad och det fanns flera som gjorde det i andra hostel. Hostelets aula fylldes av personer som febrilt sökte bostäder på deras laptops. Det gällde att fiska fram information av andra, vilka sidor de använde, var nästa bostadsvisning fanns och vilka bostadsmäklare man kunde lita på att hyrde ut till studerande; utan att förstås ge ut för mycket information själv. Hittade man en bostad så berättade man inte till någon annan förrän man fick den till sig själv. Efter 4 dagar hade jag ägt alla. Någon hade av sagt sin studie bostad för utisar och på något magiskt sätt var jag den första som lyckades reservera den. Jag sa tack och hej och ”lycka till” till mina ”kompisar” och tog mig till min studielägenhet där jag blev välkommen av glada utisar och öl. Jag var hemma.

Så småningom hittade jag goda vänner bland de människor jag bodde med. Jag bodde på campus, och i alla lägenheter runt mig bodde det utisar från hela världen. De som stod mig närmast var från Ryssland, Norge, Irland, Spanien, Tyskland, Italien, Australien, USA, Pakistan etc. Snart insåg jag hur kulturkrockarna påverkade min vardag.

Då det var fest satt jag och tysken kl 19 och började dricka öl medan spanjorerna ännu satt och åt kl 22. Då vi skulle ut på en öl till baren for människor på riktigt hem efter en öl och då vi skulle ut och paddla på kanalerna kan ni säkert gissa vem som var ensam med att hämta med öl till kanoterna.

Men Nederländerna har också andra godheter som de bjuder på än bara öl c: Och då jag blev bjuden en kväll att fara och avnjuta denna dekriminaliserade godhet med två aussien och en turk så deltog jag förstås i festligheten. Tyvärr så kände jag inte personerna så bra, och insåg först senare att båda aussina var totala idioter och att turken senare åkte hem i förtid på grund av att han slösat alla hans pengar på denna godhet. För att kvällen handlade inte så mycket om att ta det lugnt och chilla med denna godhet, utan istället hade aussina lagt upp en tidtabell för att uppnå en Hollywoodfilms ideal – man skulle säga konstiga saker, man skulle se

konstiga saker och man skulle bli hungrig hela tiden. Så under kvällen skulle man konstant spring ner i lägenheten för att äta Coco Pops, säga osammanhängande saker och till slut endast krama varandra och skrika högt hur mycket man älskade livet. Det som de refererade till "the best night of my life" var mycket möjligt min sämsta.

Jag var så triggerad att jag mumlade en bullshit excuse och tog mig ensam till baren för att vända kvällen till en bättre. Passligt påverkad snubblade jag in i campusbaren och tittade runt. Där fanns ingen jag kände. Men med det sinnestillstånd jag befann mig i var det inget problem att gå till första bästa grupp och försöka smälta in. Nej, inte första bästa förstås, men andra bästa. De visade sig vara en mycket välkomnande grupp holländare som hade full förståelse för min tragiska kväll. Ölkanna efter ölkanna och rööki efter rööki spelade vi den holländska versionen av Bussikuski, där själva spelet inte har så stor roll, utan alla dricker hela tiden. Ett fantastiskt spel. Det nästa jag minns är att jag spy i en roskis i min säng och vaknar med en av mina värsta krabbisar någonsin. Och då mina kompisar nästa dag fråga vem jag for till baren med och svaret var "alone" var ryktena och fördomarna om finnar än en gång räddade.

- Axel "Chälä" Sandell

Inrikesansvarig och utrikeskorrespondent



Vi rörde oss alltid med cykel och att skjuta människor på packare blev vardag. Tyvärr var många bedrövtligt dåliga på att cykla så många föll, sönda cyklarna och körde in i parkerade bilars backspeglar =)

SUNDIS OCH VIKTOR SER I STJÄRNORNA

Bästa läsare, skeptiker och andra vidskepliga fånar. Efter att vi, Den Kosmiska Auktoriteten Alfthan och Siarnas Konung Sundberg, använt våra tredje ögon för att med stjärnornas hjälp skåda eders framtid, har många kommit till oss och tackat oss för våra profetior och den kosmiska sanning vi förkunnat eders. Här är några exempel på vad folk har sagt:

”Ei vitsi, tack vare ert horoskop fatta jag att köttbullar också är en egendom, 5/5 juridiska tips” – Stadgeit

”Oho, nu gick det ju som ni sade och jag blev pirat. OHO, YOHO!” - En oberoende läkemedelskonsult

”Måste ni nu göra det här igen?” – Chefredaktörerna 2017

STENBOCKEN - 22/12-20/1

Under en blöt kväll i vänners lag upplever du att du är störst, bäst och vackrast. Allting du säger är lag, och din skönhet är häpnadsväckande. Före dina polare hinner meddela den grymma verkligheten, det vill säga motsatsen, åt dig har du redan skämt ut dig – din vana trogen. Du raglar in på Matematikerföreningen Sigmars årsfest och vrålar **”JÄVLA KÄRRING, PÅ MED BASTUN – NU ÄR DET ALLVAR!”**.

Turlåt: Pelle Miljoona OY – Olen Kaunis



VATTUMANNEN - 21/11-18/2

Under en båtture med Silja Line till fredens öar (Åland, för er som inte behärskar bildspråk som konstform) är du oförsiktig med en fiskbit du plockat med dig ifrån buffén, och blir därför biten i handen av en säl som den dumstrut du är. När nästa fullmåne lyser känner du hur din kropp blir oljig, du får ett starkt behov av att balansera en boll på näsan och förstöra fiskenät, och ditt tal förändras till **”ARF ARF!”**. Byborna kommer för alltid att frukta dig – VARSÄLEN!

Turlåt: Metallica – Of Wolf and Man

FISKARNA - 19/2-20/3

Du får för dig att spela någon ett lustigt spratt! Du tänker att du skall skoja litet med de snälla människorna nere i Arken, och river ner en lapp ifrån en WC-dörr. Det tar tre dygn före skyddspolisen tar kontakt genom att sparka in dörren till ditt hem, och släpar med dig till isolationsanstalt där du skall omskolas till att bli en bättre människa genom hjärntvätt i form av att tvångstitta på Kim Possible och lyssna på Beyonce, tills du har rehabiliterats ifrån dina radikala, extrema åsikter.

Turlåt: Michael Jackson – Heal the World





VÄDUREN - 21/3-20/4

Vad kallar man en klocka gjord av trä? ETT VED-UR!!! HAHAHAAAAHA! (Påriktigt, vad ÄR en vädur?!?!?!)

OXEN - 21/4-21/5

Du vaknar upp på Borgen med ditt ben fastkedjat i ett rör. På andra sidan rummet ser du att Klubbis16 just också vaknat. En docka i form av Axel Eklund meddelar att han vill spela ett spel med er. Du inser att du måste mörda Råttan för att komma ut ur situationen, och sågar i panik foten av dig - men det visar sig att spelet är FIA-kuppen, och att kemisterna grundlurad dig.

Turlåt: Queen – Play the Game



TVILLINGARNA - 22/5-21/6

Du får ett bostadsstöd på 400 euro, din gradu blir klar på utsatt tid och en arbetsplats väntar dig genast efter studierna. Dock på ett villkor: Du måste inhysa en fräck faun (som heter Jan-Holger). En av Jan-Holgers många orgier i Dionysos ära spårar ur, vilket leder till vattenskador i både fastigheten och husbolaget. Du måste betala för sviterna, men har inte råd du då nyligen är utexaminerad, och får en betalningstörning. Du är dömd att för resten av ditt liv jobba med att hålla ut spott ur Axelbandets trumpeter.

Turlåt: Kapten Röd – Ju Mer Dom Spottar

KRÄFTAN - 22/6-22/7

Att duscha är ett främmande koncept för dig. Din personliga hygien är en förolämpning mot åtminstone fyra (4) av de mänskliga sinnen. Din uppfattning om renlighet är på samma nivå som sillisdeltagare efter tre Vodka Red Bull och fyra dåliga livsval . På en resa till Sverige blir du förväxlad med en burk surströmming och blir därav undangömd i en källare i väntan på att familjen Svensson skall äta upp dig vid lämpligt tillfälle. Vilken osis!

Turlåt: Benny Törnroos – Fiskartrall



LEJONET - 23/7-23/8

Vi tycker att vi förpestat denna tidning tillräckligt länge, och vi vet att du som lejon också tycker det. Därför vore det rimligt att du skulle skriva Sundbergs kandidatavhandling klart, och fixa en arbetsplats åt Alfthan på inrikesministeriet, så den här föreningen äntligen kunde bli av med oss två. Eller hur?

Turlåt: Topi Sorsakoski & Agents – Jo Riittää



JUNGFRUN - 24/8-23/9

En jungfru är du, och en jungfru skall du förbliva. Det gick inte på Monkey, och nuförtiden går det inte på Börs heller. Du provar att köpa en ny parfym, men folk får endast huvudvärk, och en arg humanist ber dig respektera ditt privilegium. Du är ledsen, övergiven och ensam, men luktar åtminstone inte längre skit.

Turlåt: Nirvana – Smells Like Teen Spirit

VÄGEN - 24/9-23/10

Du har helt f*ttigt litet studiepoäng och FPA jagar ditt skinn. För att undkomma den finska välfärdens högberg tar du ditt pick och pack (som inte är något att hurra för) och sticker som 'ett skitigt streck' till Norge för att börja sticka ylletröjor åt turister. En av dessa turister, en pirat utan tänder, känner igen sig i ditt livsöde och bjuder in dig på middag till hans stuga. Dum som du är går du med på hans förslag, och äter i misstag dåligt tillagad Kæstur hákarl, vilket leder till att du får i dig för stora mängder av urinsyra och trimetylaminoxid. Du dör. Rätt åt dig.

Turlåt: Accept – Fast as a Shark



SKORPIONEN - 24/10-22/11

Mars står i Jupiters tredje hus, och en stark männärvaro går också att förnimma. Du bör undvika spenat och fettiga såser, och kanske borde tänka på att läsa en bok någon gång. Dock är ditt största din överdrivna konsumtion av skorpor. Vad har ditt tarmsystem gjort emot dig för att förtjäna en så hård bestraffning? Inte nog med att du är intolerant, men att tvinga ner kilovis med gluten kan inte vara bra för dig. Ifall du inte vill se ut som ett skelett när du fyller 25 anser vi att det skulle vara dags att fundera på sina livsvanor.

Turlåt: Scorpions – Send Me an Angel

SKYTTE - 23/11-21/12

Du tappar bort dig i Arken och inser mittiallt att du hamnat i en annan dimension. Denna dimension påminner väldigt mycket om våran, men med några undantag:

Du får äta så många köttbullar du vill i kårkaféerna.

Spriten är alltid gratis.

Staten betalar din hyra.

Statisk Dataanalys har ersatts med grundkurs i Sovmorgon.

Informationsvetenskap har avvecklats.

Åbo Akademis Bibliotek ger dig nåd med lånen.

Du får studiepoäng för att sitza.

SF-Infomailen är välskrivna.

Tentamen som koncept har avskaffats.

SF-klubben har hela domvillan som klubblokal.

MEN

SOLEN ÄR EN FYSISK MANIFESTATION AV CRAZY FROG, SOM FRAMFÖR SITT MAGNUM OPUS "AXEL F" UNDER 16 TIMMMAR AV 24 PÅ DYGNET

Gissa din turlåt.



GOOGLES UNDERBARA VÄRLD

De flesta använder säkert dagligen Google i någon form. Ibland kanske det till och med händer sig att man fastnar lite för länge i Googles underbara värld och hamnar någon helt annanstans än dit man egentligen var på väg. De har iallafall vi gjort. Därför har vi samlat några tips på hur du kan underhålla dig med Google (om du nu råkar ha riktigt tråkigt...). Vi inkluderade även en lista på saker du önskar att du inte hade googlat... Sätt igång och Googla dessa om du vågar!

Kul saker att googla:

Do a barrel roll

Vem visste att Google kunde göra detta?

A google a day

En frågesport med några frågor per dag!

Smarty pins

En frågesport man spelar på Google Maps. Detta gillade vi!

Penguin cam

Lite som Norppa-live men med pingviner!

Saker du inte borde googla:

Peanut the dog

Googla detta för att se världen sötaste hund .

(läs: världens fulaste hund, årsmodell 2014)

Calculus bridge

Namnet kan vara missledande. Detta är inte en bro.

Brown recluse spider bite

Alla som inte hade fobi för spindlar – efter detta har ni det.

Skin condition

Usch fy. Här kan vi även påminna att det aldrig är en bra idé att googla sina egna symtom...

Degloving

Inga kommentarer.



A&ONNONSER

Har du något att annonsera? Åtminstone har A&O-redaktörerna det. Godhjärtade som vi chefredaktörer är samlade vi hop några ärenden som våra redaktörer (plus ett par andra SF:are) vill att ska nå allmänhetens kännedom.

Anonym gulis efterlyser sin moral. Kontakta redaktionen om ni hittar den, så kan vi förmedla den vidare.

Dejtannons!

Gift Ny man söker Lång man. Kontakta O.N!

BORTTAPPAT

V.A. har tappat bort ett 1€ mynt i Gado. Upphittaren ombedes ta kontakt via facebook. Jag kan unna ett filipinos-kex som belöning.

CHEFREDAKTÖR SÖKES

Snälla ställ upp till Chefred för A&O 2018. Vi vill int göra de här nästa år också.

(För mer info kontakta J.M och L.S)

Kurs i analfisting

46 nybörjarmisstag och hur att undvika dem!

Kontakta O.L.

Hände det ett misstag igår? Har du/din flickvän/fru något oönskat i magen?

Don't worry, Kapten Krok

HAS IT ALL!

För det låga priset en sixpack öl/abort slipper just DU alla problem!

Var? Bakom Siwa! När? **NÄR SOM**

HELST! Inte är det ditt första val, men det är ditt **BÄSTA!**

BORTTAPPAT

Minnet, tappades bort torsdagen 28.9. Returnera gärna till J.M., såvida minnet inte är fullt med morkkis. Då kan du behålla det.

STULET!

Någon tycks ha stulit nationalekonomin ur mitt magistersprogram! Kontakta M.K. direkt om du vet något om saken!!

!!!

BORTTAPPAT

Ett getabocksskägg, svart, ca. 9cm långt, ser litet ut som övervuxet könshår. Försvann i slutet av Maj. Kontakta L.S!



!!!

DEJTANNONS!

Saknar du avec till årsfesten? Jag är en före detta skäggig herre, en färsk optimist och garanterat ~~fulare~~ fullare än du! Vill du som gulis ha en fribiljett till gamylbordet? Look no further, jag är avecen för dig!

- L.S

Snälla bli SYU-medlemmar

- Högscolepolitiskt ansvarig H.A.

BORTTAPPAS!

Jag kommer antagligen att tappa bort min telefon på nästa fest. Om du ser den får du gärna returnera den eller ta hand om den tills nästa dag. - Ordförande E.J.

Är du trött på A&O-redaktörernas hunsande horoskopartiklar? Byt till det kinesiska systemet för att undvika de olycksbådande profetiorna!

I år är det Tuppens år, så om du är född 1981, 1993 eller 2005 så är det ditt år i år! Grattis!

Är du också upprörd på att ASA-aulans vessor inte är unisex? Låt oss samla oss, organisera oss, låt oss kämpa mot denna orättvisa tillsammans!

- Anonym frihetskämpe som inte längre orkar gå ända till kvinnovessan eftersom den ligger lite längre bort

KOM IHÅG KÅRVALET!

Förhandsröstning 30.10 — 3.11

Själva valet 9:00 7.11 — 15:00 8.11



Vill du berömma någon? Eller kanske ge kritik? Skit i tummen upp eller ner i ÅU och förbered dig för tummen upp eller ner i A&O! Skicka in ditt ros eller ris till chefredaktörerna Råttan och Trollkarlen.

Lukas.soderqvist@abo.fi för negativ respons

Jonathan.marus@abo.fi för positiv respons

ÅRSFESTENS VETT OCH ETIKETT

Det är åter tid för årets finaste och bästa fest. Dekadensen och studentkulturens massiva absurditet får åter inta Kårens festsal, valven under jorden och något föreningshus i förorten. Hundratal festglada unga vuxna klär sig i det finaste de hittar i klädsåpen, alltså självklart en högtidsdräkt. De festar för sin odödlighet, den eviga visheten som kan eller inte kan hittas från tentamensböckerna och självklart och främst Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi. Det är alltså dags för SF-klubbens årsfest! Ifall du är en gulis frågar du dig kanske vad en årsfest är? Ifall du är en gamyl tror du väl dig veta allt vad årsfesten är. Och ifall du, läsaren, är något där emellan har du ännu många år på dig att lära dig förstå vad årsfesten är på riktigt. Men det faktum som förblir är att årsfesten är den festen som du inte vill missa oberoende hur många eller få förtjänsttecken som sitter på din frackrock eller hur mycket än du måste låna pengar av pappa och mamma. Ifall du läser denna text är du antagligen på väg till årets fest, årsfesten, grattis!

Kuriosum I: Årsfesten har inte alltid ordnats i Kårens festsal. 25. November 1967 firades årsfesten på Silja båtar. Även Humanistiska föreningen försökte ordna sin årsfest några år sedan på båt, men vi var först.

Gulis, du undrar säkert nu: *vad fan är årsfesten?* Du har hört äldre studeranden prata om festen, om de anrika och antika traditioner som förs vidare från generation till generation. Du har sett bilderna av stiliga män och vackra damer dansande som det vore 1920-talet. Du har kanske blivit bländad av bilderna av förtjänsttecknen och föreningsbanden som svajar i festlokalerna. Ja, årsfesten är och har varit genom historien föreningens finaste fest där vi prisar Klubben och självklart oss själva och varandra genom att dela priser och beröm för väl meriterade SF:are. Festen har sett ut på olika sätt olika år, men grundpremisserna har varit liknande genom åren:

Fest-Nachspiel-(efterfest)-Sillis-Efterfest-Sufo. I senare dagar har efterfesten mellan Naharen och sillisen dock väl varit mera av det kärleksfulla slaget. Organiserat bastubadande i Kårhuset, som på 1960-talet fortsatte tills sillisen börjat har inte förekommit på senaste tiden.



Kuriosum II: Nachspiel 1993 gick inte helt enligt allas önskemål då två exotiska dansöser uppträdde på natten under valven. Uppträdandet uppskattades inte av alla deltagare. I dagsläget räcker det med att bjuda in några Soc&Kommare till årsfesten och spela låten Don't Stop Believin' av Journey för att få se nakna kroppar på naharen, dessutom helt gratis.

Något som hör till årsfester är tal och att belöna förtjänta SF:are. Av de föreningar som finns på Akademien kan SF väl säga sig ha haft enligt oss själva de bästa årsfestalarna med ytterst intressanta teman i deras tal som: ”Socialförsäkringslagens behandling i riksdagen” av riksdagsman Ralf Törngren eller ”Statsförvaltningen och kommunal självstyrelse” presenterad på årsfesten 1982 av Karl-Johan Brunström. Utöver dessa har vi haft äran att lyssna på tal och festa med personer som: General Adolf Ehrnrooth, statssekr. Martti Ahtisaari, ED. Björn Wahlroos, Riksdagsman Jörn Donner, Statsminister Kalevi Sorsa, Elisabeth Rehn och President Tarja Halonen. Jag är säker på att vi även i år får lyssna på ett intressant *festtal* framför av en eminent medborgare.

Prerikor och andra förtjänsttecken har nämnts i förbifarten och nu ska vi ta en snabbkurs i dessa. Ifall du frågar någon vad vilka medaljer är får du med stor säkerhet, ett halvironisk - lite sarkastisk - dock fullt allvarligt svar som lyder ungefär så här: ”vissa kan jag tala om, andra inte”. Detta svar får du i synnerhet av svenskarna som hälsar på oss (Ja, även sådana kommer du att träffa på årsfesten!), antagligen för att svenskarna inte orkar berätta sina storyn om alla medaljer de bär (då de räcker för dem att vakna på morgonen och fara till nation för att få ett). Ärligt talat låter och ser svenskarna lite töntiga ut, nästan som julgranar, med sina medaljer som inte kan räknas på två händer. Vi SF:are har värdesatt förtjänsttecken mera än svenskarna och har därför färre förtjänsttecken, men dom är i alla fall dubbelt så viktiga!

Allvarligt: ett av de finaste priserna som en SF:are kan bli tilldelad är Anita Wikeströms och Nils Källströms kamratskapspris. Wikeström och Källström var ett par aktiva SF:are som gick bort för tidigt på grund av en flygkrasch den 4 januari 1961. Efter deras bortgång stiftades en fond för att bevara minnet av paret. Sedan har vi även andra fina förtjänsttecken som delas ut på årsfesten! Dessa är ”Allvars Arw”, ”Den Gyllene Tunnan”, ”Laborare” och ”Pro Bono Publico”. *Allvars Arw* delas ut till den aktivaste gulisen (alltså på årsfesten då till en 2 års studerande). *Gyllene Tunnan* till nån som aktivt verkat med i klubbverksamheten en längre tid. *Laborare* till en äldre studerande som varit väldigt aktiv inom SF och dessutom främjat föreningens syften och föreningen på andra håll inom Akademien. *Pro Bono Publico*, delades senast ut 2012, och är föreningens främsta förtjänsttecken. I Pro Bono Publicos stadgan står det på följande vis:

“Förtjänsttecknet tilldelas person som på ett förtjänstfullt sätt under en längre tid arbetat för Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f.”.

Med andra ord, en person som dedikerat för mycket tid av sin fritid och sina studier till att göra “SF great again!” för att parafrasera åter en president..



Så lyssna noga nu! Att uppträda värdigt enligt status som studerande är viktigt, att lära sig underhålla, tacka, lyssna och festa med stil ännu viktigare. Därför har årsfesten relativt stränga etikettsregler, oftast fäniga, men när man har en högtidsdräkt på sig är man en sann student och då bör man kunna sin vett och etikett!

Vett och etikett kan kännas som något endast gamla eller extremt viktiga personer bör följa. Men nej, det bör även du! Ärligt talat hade jag, er värdinna, ingen aning om hur man skulle bete sig på en bankett eller hurudan min klänning fick vara innan jag drogs in i föreningslivet. Om du känner dig osäker så låt mig berätta de viktigaste finesserna i ett nötskal.

Damer:

En årsfestklänning bör endast vara två saker: 1) så pass lång att den täcker vristerna, och 2) fin men bekväm så att du lugnt kan bli lite salongsberusad i den. Tänk även på att du ska täcka axlarna under första halvan av kvällen - antingen med en schal eller så kanske din klänning har ärmar. Du får ta av dig din schal då värdinnan gör det, så håll ett öga ditåt kring huvudrätten.

Det bör noteras att en studerandes budget inte är av det största slaget, så en bytesklänning till naharen rekommenderas. Då kan du köra hårt på efterfesten men använda årsfestklänningen på nytt nästa år!

Sen då det kommer till frisyr och annat kommer du måste tänka två gånger. Håret ska vara uppsatt i festfrisyr så att nacken är bar. Skorna rekommenderar jag att du kör på enkla och sköna. Smycken får du ha högst tre styckna, och som pricken på iet ska du summera ihop hela din festoutfit med en handväska som passar med allt.

Herrar:

För herremännen är det frack som gäller. Din pingvinkostym kanske du redan har i klädskapet eller så får du ringa pappa. Här gäller det att använda sunt förnuft: mörka långa strumpor, inga armbandsur, kamma håret och hitta flugan. Inte så många om och men med det, ytterst angenämt!



Till varje sann students högtidsdräkt tillhör föreningsbanden, de finns till för att visa vem du hör till. Sådär gör du med dem: Dessa får du bära högst tre stycken av i följande ordning: överst studentkårens, mitterst nationens och sist men inte minst specialföreningens - alltså SFs. Banden bärs med den tyngsta färgen nedåt, SFs band bär du alltså med den blåa randen nedåt. Herrarna fäster sina band under frackvästen från högra axeln snett mot vänster, ungefär emellan de mittersta knapparna. Tips: om du bär flera band är jesustejp ett bra sätt att hålla ordning på dem alla! Damerna knyter små vackra rosetter av sina band. Då du köper ditt band på kansliet garanterar vi att det finns någon där som kan hjälpa dig med detta. Rosetten fäster du sedan vid vänster bröst i klänningen på valfritt sätt - säkerhetsnål brukar fungera bra utan någon större manöver.

Ett exemplariskt par ser vi på bilden ovan, Kim och hans dam har utan tvivel varit på flera årsfester, eller så är de riktigt pålästa - så se och lär! Ifall du vill vara ännu festligare kan du använda lackskor! Men det är inte ett måste, svarta polerade skor är ett bra alternativ då vi kommer att dansa en stor del av kvällen!

Pust, det var det viktigaste. Sen är det bara hur i tusan man ska bete sig...

Under solenn akt då våra vänföreningar från när och fjärran (alltså från andra sidan pölen) framför sina hälsningar gäller det bara att le och skratta till lite fint åt en skämtsam present. Efter detta är det mingel som gäller, fixa till håret, smit in på toaletten för att dela med dig av pluntan eller pudra näsan. Hitta sedan din bordsdam eller -herre för att tillsammans gå till banketten. Vid ingången till festsalen står fru ordförande och fru värdinna och önskar er välkomna, sedan hittar ni er plats vid borden.

Det kanske frestar att sätta sig ner - gör inte det. Då festfolket samlats kring borden kommer honnören (festens "viktigaste" deltagare) att bankas in och ställa sig vid sin plats i honnörsbordet som är i mitten av salen. Därefter anländer fanan och Finlands flagga, dem följer man med blicken då de förs in och ut. När honnören sätter sig ner får alla sätta sig, bordsherren drar ut stolen sådär som i filmer och bordsdamen tackar artigt.

Under bankettens gång leds programmet av två sångledare, tal av diverse personer hålls och vi sjunger våra älskade visor. Notera att då något händer bör du ta en paus i måltiden och diskussionen, så lägg ner besticken och lyssna. Ingen lämnar heller bordet under banketten bortsett från konferenserna, om du vill ha en förfriskning kan du diskret be servitörerna om hjälp.

När man skålar gäller de vanliga reglerna, se varandra i ögonen så slipper du se om den urbana legenden är sann.

Då vi sjungit om o gamla klang och jubeltid är det dags för våra favoritsvenskar att ta plats på scenen! Det är dans som gäller till Östgöta nations kapellet's toner. Herrar, nu får ni tyvärr inte direkt dansa med vem som helst, för ni bör dansa de två första med er bordsdam, sedan med damen som suttit på andra sidan om er och sedan med henne som suttit mitt emot er under kvällen. Efter detta är det bara att köra hårt!

När vi vaknar nästa morgon har vi kommit halvvägs i processen **Fest-Nachspiel-(efterfest)-Sillis-Efterfest-Sufo**. Sillisbussarna till det utvalda föreningshuset i förorten åker från Domkyrkotorget klockan 12.00, om du har en tendens att missa bussar så får du ta dig i kragen för denna buss vill du inte missa. Väl framme ska du glömma alla regler och återvända till det normala - i din halare med pluntan i fickan är dagens plan att dansa loss och äta en massa mat. Då du landar i någon(s) säng efter efterfesten eller Sufo så ska du klappa dig själv på axeln. Det är kul med årsfest, men som tur är det SF:s årsfest bara en gång om året.

- Värdinnan Ellen Ijäs & Årsfestveteranen Kim Kronlund



För bilderna tackar vi ödmjukast Amanda Grönroos!

ALLWAR ÅKER PÅ KÅRVALSJAKT

Vill du ha mer än en sked gräddfilssås till dina fiskpinnar i Fänriken? Vill du förbättra kvaliteten på din utbildning? Vill du förbättra studerandes ställning i såväl stads- som rikspolitiken? Känns det som att din inre SFare inte kan vänta att få rösta till presidentvalet? Vill just du få din röst hörd i alla dessa frågor och många fler?

Då skall du, studerande och medlem av Åbo Akademis Studentkår, se till att du utnyttjar din rösträtt i kårvalet när nästa mandatperiods fullmäktige väljs! Studentkårens fullmäktige sitter i två år långa mandatperioder, varav nuvarande mandatperioden tar slut vid årsskiftet och en nyvald, fräsch och energisk fullmäktige kommer påbörja sin tvååriga mandatperiod.

Du som är osäker på vad fullmäktige gör, misströsta icke, för här ska du få en snabbversion av studentkårsfullmäktiges viktigaste uppdrag. Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och beslutar om precis allting studentkåren gör och äger. Bland annat beslutar fullmäktige om vem som sitter i studentkårens styrelse, hur och vad styrelsen skall jobba för och hur budgeten skall se ut. Kårkaféerna och Tavasthem är andra exempel på vad fullmäktige beslutar över, eftersom dessa ägs av studentkåren. Fullmäktige består alltså av 25st ledamöter, dessa 25 ledamöter är sedan indelade i olika grupperingar med mer eller mindre likasinnade för att effektivare kunna påverka beslutstagandet på ett ändamålsenligt sätt. Den kommande fullmäktigeuppsättningen kommer få göra någonting alldeles speciellt eftersom de kommer att få ta de största besluten kring firandet av ÅAS 100, eftersom ÅAS fyller hundra år år 2019, vilket blir mitt i mandatperioden.

De olika grupperingarna har under hösten samlat ihop vallistor med de kandidater som har ställt upp inför kårvalet. Dessa kandidater kommer under hösten att sinsemellan tävla om era röster, driva kampanjer och allmänt bara antasta er studerande för att få er att rösta, och på så vis få sig själva invalda. Så ifall du ser någon kandidat stå i matkön eller dylikt kan du ju passa på och rycka hen i ärmen och ställa några kniviga frågor.

Den så kallade Valbullen kommer publiceras någon vecka före själva valet och i den tidningen kommer varje gruppering ha en kort presentation om sig själva och vad just deras lista och gruppering vill arbeta för under den kommande mandatperioden. Det finns namn och kandidatnummer på alla 72st kandidater och vilken lista/gruppering de ställt upp för på nätsidan www.karval.studentkaren.fi

För de som känner sig osäkra på vem man skall rösta på kommer det att finnas en valmaskin där du som studerande kan svara på olika frågor och se vilken kandidat som har liknande åsikter och synpunkter som just du har. Det kommer även ordnas valdebatter där kandidaterna debatterar aktualiteter inom studentrörelsen.

Förhandsröstning kommer vara möjligt elektroniskt från och med 30.10.2017 till 3.11.2017.

Själva valet kommer gå av stapeln mellan kl. 09.00 den 7.11.2017 och 8.11.2017 kl. 15.00.

Precis som i alla viktiga val kommer det dessutom ordnas en valvaka den 8.11.2017 som man gärna får följa med!

Med vänliga hälsningar från Studentkåren

Richard Printz



ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR
THE STUDENT UNION OF ÅBO AKADEMI UNIVERSITY

KÅRVAL

**BESLUTEN FATTAS AV DEM
SOM SITTER I SALEN.
DU VÄLJER VEM DET BLIR.**

OLÁ! PODEROSO! CERVEJA! EGSPRESSO!

Hälsningar från under palmen, kära läsare! Som ni säkert vet reste 16st SF:are i slutet av september till Portugal på exkursion! I Portugal var ölen kall och maten god, även vädret var på resenärernas sida! Sol och minst +22 grader i 10 dagar! Resan gick smidigt med t.ex. besök till Lissabons universitet, Finlands ambassad samt Portugals parlament. Även det gemensamma ätandet på kvällarna gick smärtfritt eftersom svaren på frågorna “Do you have room for sixteen?” och “Can we sit next to eachother” var såklart alltid ja...

Även redaktionen för A&O var representerad på resan av bl.a. Elias J. Forsman, Matilda Londen och Ville Poutanen. Förra årets “gulisreportar” fick i uppgift att rapportera resans händelser hem till Finland. Som de (relativt) unga och hippa kidzen de är bestämde sig trion att berätta om sina resor i form av varsitt blogginlägg!

Elias

Elias här hej! Så här i efterhand kan jag nog säga att det var en ytterst lyckad exkursion vi gjorde. Fastän jag hatar sol och inte gillar värme särskilt mycket så valde jag ändå att åka med till Portugal. Det var ont om platser för exkursionen, och troligen fanns det människor som älskar sol och värme tusen gånger mera än jag som inte fick plats. Men så kan det gå!

Eftersom man kan klassa min hudton som genomskinlig, eller något icke-existerande insåg jag redan från dag ett att jag hade ett problem. Jag hade inte tagit med mig solkrämen. Så efter den första natten i lägenheten täckte jag mig själv med flera lager kläder och sprang (på den skuggiga sidan av gatan) till den närmaste butiken för att köpa solkräm med solskyddsfaktor 50. Nu kunde resan äntligen börja!

Vi gjorde flera utfärder under resan. Resan till Porto var nog helt klart min favorit. Dels för att staden var så fin och mysig men mest på grund av att temperaturen var ca. 10 grader kallare. Vi besökte även b.la. parlamentet. Här är två bilder som togs utanför byggnaden →



Känner ni beslutsångesten? Ett återkommande dilemma för mig var klädseln. Varje kväll ställde jag mig framför spegeln och frågade samma sak; vilken av mina 10 svarta skjortor jag tagit med mig ska jag sätta på mig? Som ni ser på bilderna av mig lyckades jag välja ganska bra ändå.

Då resan led mot sitt slut var känslorna mycket blandade. Det mest positiva var att eftersom jag lyckades bränna mig rejält under vår stranddag fick jag med mig en fräsch bruna hem till Åbo.

Matilda

Hej på er! Nu är det min tur att berätta om min exkursion till Portugal! Ända sen vi bokade resan i april hade jag väntat på att få åka iväg som en hund väntar på sin mat. Jag såg fram emot värmen, maten, sydeuropeiska killarna, shoppandet osv. Och jag måste medge att jag inte blev besviken! När vi anlände i Lissabon lyckades jag, Emmy och Nadine få det finaste rummet i vår lägenhet. Rummet var stort, hade två sängar och balkong. Samtidigt så sov t.ex. Ville och Elias i ett rum som kanske mest liknande Harry Potters skrubbb.

Redan från första början visste jag att jag kommer njuta av Lissabon. Solen värmdde, staden var fin och människorna var trevliga. Maten i Portugal var också galet god. Likasom sina grannar i öst är Portugiserna stora fans av tapas. Detta betydde att jag kunde äta kopiösa mängder mat men det såg sofistikerat ut eftersom alla portioner var så små!

En av de bästa sakerna med Portugal var shoppandet! Fast jag redan klär mig bäst av oss alla som åkte iväg måste även jag shoppa nya kläder ibland!

Det känns nog som att 10 dagar var en alldeles för kort tid att vara i Portugal. Jag måste erkänna att jag fällde en tår sista kvällen före vi åkte iväg tillbaka kyliga Åbo. Ibland är livet inte bara rättvist.



Ville

Hej! Det är jag, Ville Poutanen! En tutor. Under datumen 18-28.9 var jag på resa i Portugal och jag älskar mina gulsar. Mina härliga, härliga gulsar. Jag tror alla kan relatera till följande mening jag ämnar fortsätta med... jag började packa mina väskor först dagen före! Okej, whoops, typiskt! Snabb fråga, har också du varit en sådan klumpeduns? Tyvärr rymdes dock inte mina gulsar med i väskorna. Hah! Nå nej, jag försökte inte ens packa ner dem! Mina härliga, härliga gulsar.

Vi bodde i staden Lissabon, men övernattade också i Porto och besökte Caiscis och Sintra. I staden Porto spelade två fotbollslag fotboll och dessutom även mot varandra! Det var nog en riktig rysare, hör ni. En av lagen vann till slut, vilket var en klimax. Inte bara för mig, utan för hela gänget. Det trevliga var att läget, och det slutliga resultatet, syntes på en upplyst skärm, så därmed kunde också vi hänga med i de emotionella svängarna. Under spelets gång insåg jag att vi SF:are är lite som mormoner. Vi är en röd familj och har även våra egna, biologiska familjer (de flesta av oss i alla fall). Men vi är också kapabla av att bli en del av andra, ytterligare familjer. Som under den kvällen, då vi blev en del av Portos fotbollsfamilj!

Jag blev så varm i själen av den tidigare nämnda bollrelaterade händelsen och av allt det Portugal hade att erbjuda! Maten var faktiskt suverän. Och jag såg till att lovprisa alla inmundigade rätter till personalen. Så mycket att det nästan gränsade till ett överflöd av komplimanger. Men det är bara p.g.a. all den kärlek jag har i mig. Om nätterna låg jag ofta vaken och tänkte på Formel 1, aika ajot, på hur mycket jag använder ordet "faktiskt", men också på mina gulsar. Ack, om ni bara varit där. Men ni rymts inte i mina väskor. Mina härliga, härliga gulsar.



Där har ni det, läsare! SF-klubbens stora exkursion till Lissabon och Porto i ett nötskal. Hoppas ni njöt av texten lika mycket som vi njöt av ölen på resan! Tack ännu till er som gjorde resan möjlig och såklart till er som var med på resan!

Obrigado - kiitos - tack!

HAR KELA FUCKAT MED DIN SPARGRIS?

INGA PROBLEM, A&O HJÄLPER!

Vi alla har ställt oss frågan "vad fan ska man göra då domedagsbrevet från farbror KELA ploppar in genom postluckan en unken onsdagsmorgon?" När bostadsbidraget försvann som fjärten i Sahara och man redan spenderat sitt studielån på halarmärken och folksprit måste man hustla sig fram till fyrk på andra sätt. Frukta ej, vi på A&O-redaktionen har sammanställt några alternativ som ni läsare kan testa för att fylla upp spargrisens tjocka mage igen.

Vi börjar med Finlands äldsta yrke. Nej, inte prostitution, utan pantsamling. Nedan följer en kalkyl på hur många dubloner man kan skrapa ihop genom att panta. I Åbo finns det mer pant än vad det finns hår i röven. Den folkgrupp som (antagligen) dåkar mest är studerande, och år 2015 fanns det ca 25 000 studeranden i Åbo. Om vi räknar med att ca 20 % är inaktiva eller inte bor på heltid i Åbo, och av kvarblivande folket är ca 40 % aktiva deltagare i studentevenemang där alkohol inmundigas. Totala antalet aktiva terpentinkonsumerande studeranden i Åbo blir då ca 8 000. Om vi då ännu räknar med ca 50 % av hela åbos befolkning bor i/nära centrum, och av dessa 50 % är 5 % antingen spurgun eller vardagsalkoholister, får vi en slutsumma på 12 065 pantgenererande individer under året.

Vi antar att denna grupp vardagsalkoholister genererar i genomsnitt ca 5-8 pantbara objekt per "fest", och vi antar att gruppen "festar" i genomsnitt 2-3 gånger i veckan. Vi får då en worst-case scenario av 120 650 pantbara objekt per vecka, och ett best-case scenario av 289 560 objekt. Vi antar att av all pant ligger bara 3 % utomhus. Eftersom pantsamlarpopulationen är ovanligt hög i Åbo antar vi att vi bara får tag på 0,5 % av all pant, vilket ger oss mellan 603 och 1 448 pantbara objekt per vecka. Vi antar att 60 % av panten är burkar, 15 % är glasflaskor, 15 % är 20 cents plastflaskor och 10 % är 40 cents plastflaskor, vilket leder i genomsnitt till en inkomst på ca 179 € per vecka, eller 716 € per månad.

Dessa summor är inte tillräckligt häpnadsväckande för att fylla dina behov av krapulaWolt och Tuplapotti, alltså är nästa logiska steg är givetvis att starta en Fight Club™.



Ni som tidigare deltagit i någon form av gambling (t.ex. olagliga cockfights måndagskvällar under Tomasbron) vet ganska långt vad det här går ut på. Någon får stryk och resten får pengar. Lättaste sättet att maximera mängden cashmoney är ju givetvis att först bygga upp ett rykte som ÅA:s Hulk Hogan genom att bitch-slappa skiten ur alla motståndare i varje fight. Sedan då alla lägger pengarna på att du ska vinna har du en kompis som bettar emot dig, vilket leder till oanade rikedomar då du dyker. Precis som Butch i Pulp Fiction, fast andra vägen. Högst antagligen kommer det här sluta med att en arg folkmassa med våldsamma tendenser vill bryta dina knäskålar. Vi i redaktionen rekommenderar därför att du flyr landet och börjar om på nytt någonstans i Sydostasiens varma djungel. Du kommer dock snabbt märka att det finns djungel, men ingen punsch. För er punschälskare (vilket är typ 100 % av alla, vi lovar) är detta knappast den rätta lösningen trots allt.

När man tidigare levt en fett stek livsstil på KELA:s kapital känns dieten på Lidl:s kommunistöl och pirkkagröt aningen ledsam. De flesta av oss skulle säkert hellre sälja sin själ än sänka sin levnadsstandard, men som tur räcker det med att sälja ett eller flera organ istället. Det minst riskabla sättet att sälja organ är att befrienda nån som inte kommer att springa iväg med din njure och ditt fyrk, eller i värsta fall med alla dina organ. Enligt dagens valutakurs får man ungefär 981 000€ för dem - givet att man har rätt kontakter. Därför rekommenderar vi att du smiter in på en TY-fest och lär känna en tredje årets medicinstuderande som är i behov av praktik. Tillsammans kan ni ena era krafter och skaffa er lite snabba cash. En operation går säkert att ordna efter att du mutat lääkisstuderanden med en kartsa röökin, en halvdrucken Jallu och en liten del av försäljningspriset. På det här sättet kanske du kan unvdika en operation på studentbyns bakgator och dessutom oroa dig mindre för att vakna upp i ett badkar fyllt med is - utan minne och utan pengar. Efter lite traumatiserande research har vi med redaktionen tagit fram priset för en njure på svarta marknaden, och vi kan med glädje meddela att man faktiskt kan gå hem från operationsskrubben med hela \$40 000 i fickan. Om man vaknar.

Okej, kanske organhandel är mera uhka än mahdollisuus. Det lämnar oss med två alternativ: 1. Photoshoppa ditt hyreskontrakt så att det ser ut som om du skulle bo ensam, och hustla KELA via det, eller 2. gör som de flesta, och:



RONDellen

Hösten första Rondell har satt igång och i detta nummer möter nykomlingen Tyko ”taco” Hertzberg rondellens heavyweight champion Axel ”kahden tähden” Norrback i titanernas kamp för ära, berömmelse och rättigheten att skryta på kansliet.

Mytologi - En Gud

5p - Beskrivs ofta som ormarnas fader

4p - Son till Shu och Tefnu

3p - Barnen heter Osiris, Isis, Set och Nephthys

2p - Är del av den egyptiska mytologin

1p - Jordens gud

Musik - En Artist

5p - Född 25 oktober 1984 (**Axel**)

4p - Var den första kvinnliga artisten att nå 1 biljard visningar på sin musikvideo

3p - Var gift med Russel Brand

2p - Heter egentligen Katheryn Elizabeth Hudson

1p - ”Teenage Dream” är Vilhelm Boijs favoritalbum av denna artist (**Tyko**)

Mat - En maträtt

5p - Har sina rötter i USA

4p - Uppfanns år 1964

3p - En av USA:s nationalrätter

2p - Serveras ofta med olika såser (**Tyko**)

1p - Innehåller kyckling (**Axel**)

Kultur - Ett Monument

5p - Är tretton meter högt

4p - Monumentet är skapat av en grek (**Axel**)

3p - Byggdes ca. 400-450 före Kristus

2p - Föreställer en gud (**Tyko**)

1p - Ett av antikens sju under

Teknologi - Ett företag

5p - Grundades i april 2006

4p - Tjänsten företaget erbjuder har över 140 miljoner användare

3p - ca. 70% av företagets intäkter går åt de egentliga rättighetsinnehavarna

2p - Företagets huvudkontor ligger i Stockholm (**Axel**) (**Tyko**)

1p - Företaget erbjuder en musikströmningstjänst

SLUTRESULTAT

Axel: 12p

Tyko: 7p



Kampen var en lika stor besvikelse som när man spenderat hutlösa summor på en fastlagsbulle, och det skulle visa sig att den innehåller mandelmassa. Trots ett otroligt anti-klimax lyckades en av kämparna kräla sig fram till vinst, Axel "nu kolmen tähden" Norrback. Grattis. Satan.



Nadja V. till O. Nyman: "Du e nog Card Against Humanity: the person"

Hannes N. om länsikeskus: "Allt ser ut som allmänna toaletter"

Helmi A. skickar snapchat: "När man int ens kan svälja utan att börja gråta"

Pontus L. hotar J. Marus: "Jag har aldrig slått en kvinna, men nu borde man!"

"Vitsi vår gruppchat va on fire då när Mannerheim dog"
- **Miina S. om Koivisto**

Sett
Hänt&hört
Rört

J-E Kress tar ett fat med ananas: "Nåh, de e ju Back2School ikväll"

Nadine N: "Var har vi isen på K?"
Axel S: "Ha du kollat frysen?"
Nadine N: "Aah, nä!"

Teresa V: "Om man int känner nån måst man nog ta till flaskan"

Ville P: "De verkar som Adde skall få besök av Lena Handén ikväll"

Matilda H. om guideturer på finska: "Ja tänker int betala 22€ för att int fatta någo"
J. Marus: "Du betalar ju redan kåravgiften"

Lina H: "Oooh, jag måste kolla upp henne på facebook!"

Lukas S: "Alltså what up me de här 'classy prostitution'-temat på SF?"

Andreas S: "Well de e ju int som att vi kommer få jobb, så man måst ju ha alternativ"

Heidi K. till M. Simonsen: "Borde du int vara färdig nu?"



*Food
&
Drinks*

